

Oecumenische Viering

Zondag 16 Januari 2021 in de Dorpskerk om 10:00 uur.

Voorgangers: ds J.A. Tielkemeijer

Pastoor C. Duynstee

Organist: Jan Blankers

Koor : Riekje en Radboud Sinnecker

Lia en Leo van den Bogaerdt

Lector:

Koster: Jolanda Nooteboom

Thema: **Licht in de Duisternis**

Intredezing

LB 513

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Begroeting

Gebed om ontferming

Lied om Verlossing

GvL 637

Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht
onbestemd verward in dromen
niet vermoedend wie hen wacht
zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.

In een sleur van ongenade
in elkaar verward en blind
slepen wij ons voort ten kwade
als niet Eén ons zoekt en vindt.
Als niet Gij de nacht bezweert
onze gang ten goede keert

Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft dat Gij redt -
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu.

Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt? -
die gezegd hebt 'Ik zal zijn'
en 'de dood zal niet meer zijn'.

Zeg ons dat Gij niet zult slapen
Eerste Stem die nimmer zweeg
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?

Spreek ons open naar Uw licht.

Lofzang

Psalm 8

LB 8c

Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
allerwegen op aarde.

Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. *Refrein:*

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de Zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. *Refrein:*

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en hem met glorie en luister gekroond.
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd. *Refrein:*

Moment met de kinderen

Eerste Lezing uit de profeet Jesaia 9, 2-7

(NBV 21)

¹Het volk dat in duisternis ronddoelt
ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.

²U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

³Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

⁴Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.

⁵Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vrededorst.

⁶Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

⁷De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd,
het heeft Jakobs volk getroffen.

Tussenzang

LB 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgens,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Evangelie Lezing volgens Mattheus 2, 1-12 (NBV 21)

²Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. ²Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ ³Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. ⁴Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ⁵‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: ⁶“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ ⁷Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, ⁸en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ ⁹Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. ¹⁰Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. ¹¹Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het

geschenken aan: goud en wierook en mirre. ¹²En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Acclamatie

LB 339a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

Geloofsbelijdenis

- V: Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,
A: **Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;**
V: en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
A: **geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;**
V: die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel
A: **en is vlees geworden,
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,**
V: die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
A: **en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,**

- V: en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;
- A: **en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,**
- V: die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
- A: **En één heilige, katholieke en apostolische kerk.**
- V: Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
- A: **En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt. Amen.**

Gedenken van Piet Hamerslag

Lied Niemand leeft voor zichzelf LB 961

Voorbeden

Onze Vader

Vredeswens

Slotgebed

God, laat uw ster in ons leven schijnen.
Help ons on zelf een licht van hoop te zijn.
Zet ons in vuur en vlam, zodat uw liefde
ons en anderen met warmte omringt

Slotlied

LB 527

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht

met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Zegengebed